



Sänd dina hälsningar med postkort från OA!

Ostrobothnia Australis r.f. har ett stort urval av postkort med vackra naturmotiv. Intäkterna från försäljningen går till föreningens vetenskapliga verksamhet. Korten säljs i Österbottens museums museibutik under museets öppethållningstid (se www.pohjanmaanmuseo.fi) och vid möten i föreningens lokal i museet på Museigatan 3 i Vasa.

Exempel på postkort av konstnären Gunnar Bruswitz (1924–2004). Bruswitz var OAs hedersmedlem och har också tecknat OAs logotyp.

En hälsning från Florida och världsarvet Everglades

En snöig och blåsig morgon i april lämnar vi Finland och styr kosan mot Floridas västkust. Vi har hyrt en lägenhet i Naples därifrån vi med hyrbil ämnar ta oss runt i staten. Vår första roadtrip under resan blir till Floridas näst största stad, Miami. Vi besöker centrum och South Beach, med dess turiststråk kantade av restauranger och butiker. Det är en fin stad och stämningen känns avslappnad, men trafiken är mycket hektisk och taxituren kittlade ordentligt i magen. Det blir även en spännande hemresa i mörkret med alligatorer, som skymtar i dikena längs Interstate 75. Tur att det fanns bemannade rastplatser längs vägen! Några dagar senare kör vi även till Key West där vi snorklar i korallrevet och besöker Ernest Hemingways hus som nu är hem för de ca fyrtio katter som huset testamentarats till. Men under vår semester i Florida var ändå nationalparkerna Everglades och Big Cypress mina favoriter.

I Corkscrew Swamp Sanctuary, som är en del av Everglades nationalpark, hade vi vårt första möte med Floridas vilda djur och fick stifta bekantskap med alligatorer, hägrar, amerikansk ormhalsfågel, ibis och kråsuggla. Bland mangroveträden i Everglades träffade vi på nyfikna tvättbjörnar och en hungerrig alligator. Turen fortsatte sedan ut på havet i området Ten Thousand Islands utanför Everglades, som är ett fantastiskt vackert område med hundratals små obebodda öar. Flasknosdelfiner lekte i svallvågorna från vår båt och vi fick även se en skymt av den skygga sjökon. Big Cypress nationalpark bjöd på många alligatorer, men även sköldpaddor och vackra fåglar. Mitt i dessa vackra omgivningar och bland dessa fantastiska djur slås jag av tanken att vi även hemma bor nära ett naturarv, som precis som Everglades utsetts till världsarv av Unesco. Det gör mig stolt ända ner i tårna och jag lovar mig själv att inte glömma att se det unika även i vår natur där hemma.

Vidare vill jag tacka för att jag fått förtroendet att fortsätta som ordförande ännu ett år och jag önskar alla medlemmar en god fortsättning på året. Jag vill även rikta ett stort tack till styrelsemedlemmarna, som tålmodigt svarat på mina frågor.

Victoria Hallbäck, ordförande